

EXEMPELTEXTER SKRIVA B



Folkuniversitetets förlag

Berätta – Må bra (s. 13)

Jag äter mycket grönsaker till maten. Jag äter frukt som mellanmål.

Jag tränar på Friskis och Sveltis två gånger i veckan.

Jag kopplar av hemma i soffan. Då lyssnar jag på lugn musik eller läser en bra bok.

/Tvåbarnsmamman

Nu ska jag berätta vad jag gjorde i går.

I går var det fredagen den 4 april. Jag vaknade klockan 6:30. Jag duschade och borstade tänderna först. Jag klädde på mig och kammade mig. Sedan åt jag frukost. Jag åt en stor smörgås med ost och drack en kopp grönt te. Jag tog bussen till skolan. Skolan började klockan 8:30 och slutade klockan 13:00.

På eftermiddagen gick jag till biblioteket och lånade en bok. Där träffade jag en kompis. Vi fikade och pratade en stund.

Jag kom hem klockan 16:00. Jag lagade mat. På kvällen läste jag mina läxor och tittade på tv. Jag la mig klockan 22:00.

Beskriv vägen – Café (s. 21)

Hej Fatuma!

Du vill veta var närmaste café ligger. Det finns ett café som heter Viktors café. Det ligger i Stora Gallerian.

- Gå först ut på skolgården.
- Gå direkt till höger.
- Gå sedan till vänster efter apoteket.
- Fortsätt rakt fram.
- Gå in i Stora Gallerian.

Caféet ligger till vänster i gallerian. Det ligger mittemot en klädbutik. Det tar fem minuter att gå dit från skolan.

Hoppas att du hittar dit!

/Mona

Ge en instruktion – Köpa sms-biljett (s. 25)

Hej Jonas!

Du vill köpa en sms-biljett. Nu ska jag förklara hur man gör i vår kommun.

- Först registrerar du dig på hemsidan www.busstrafik.se.
- Sedan skriver du koden V i ditt sms.
V betyder vuxen.
- Till sist skickar du ditt sms till nummer 0701-234568.

Hoppas att du förstår!

/Ali

Skriv ett meddelande – Kvällsmat (s. 29)

Hej älskling!

Jag kommer hem senare i kväll, eftersom jag måste jobba över. Jag hinner inte laga kvällsmat. Kan du laga mat i kväll? Jag kommer hem klockan 19:00.

Puss och kram

Skriv ett brev – Kläder och väder (s. 33)

Eskilstuna 2014-12-04

Hej Sara!

Hur är det med dig? Jag har det bra.

Jag har bott i Sverige i två år.

Jag bor i en stad som ligger i Mellansverige.

Nu är det vinter i Sverige.

Det blåste i går.

I dag är det kallt och snöar.

Jag brukar ha en tjock jacka, mössa, vantar
och ett par varma stövlar den här årstiden.

Ha det så bra!

Hälsningar Maria